

Fredag

Vi samlades på hamnen vid 06-tiden för ombordstigning på Karlssons Buss och färjan till Nynäshamn, vilken avgick enligt tidtabell.

Framme i stockholm bjöd vår chaufför Karl Gustav Werner på en liten guttid tur i staden under vår färd till Gärdets Vandrarhem. Vi stannade på fjällgatan och beundrade vår huvudstads mest storslagna utsikt över mälaren, skeppsbron, gamla stan osv.

Vi anlände till vandrarhemmet vid 12.30 tiden och fick möjlighet att ställa in vårt bagage i några rum. Lunchen på Funkalistic Bistro o Bar var god och tio minuter efter vår ankomst hade alla fått sin mat.

Vår första uppvisning under resan var på Fältöverstens galleria. Den gick bra och lockade en publik på ett femtiotal personer.

Kvällens middag på Funkalistic var förutbeställd och mycket god. Under kvällen fick vi gutebälgare tillfälle till litet jamning. Ingvar Westöö hade författat en hyllningstext till vår reseledare Bertil Almberg. Restaurangens personal och övriga gäster uppskattade vårt musik och dansinslag.

Lördag

Vi startade dagen med en timmes träning av dansprogrammet.

Spelmansstämman på skansen startade kl 13 med ett allspel vilket samlade ett hundratal spelmän på samma scen, mäktigt. Många av de deltagande var riktigt unga.

Vi gjorde tre bra uppvisningar. Först på Bollnästorget, sedan Moragården och till sist på Tingvallen. På den sista platsen fick vi se Skansens Folkdanslag göra en mycket bra uppvisning. Eiwor Söderström fick tillfälle att lära ut Strängkadriljen till skansendansarna och hon blev utnämnd till Gotlands Dansmästare av skansenlagets dansledare.

Vårt intensiva program gjorde att vi inte fick tillfälle att se och lyssna till så många spelmän som vi kanske hade önskat. Men innan stämmans avslutande allspel kunde vi höra Folk All in band som svängde upp ett antal folklåtar i jazztappning. Något som visar att vår folkmusik inte är ett museiföremål utan något högst levande.

Vi kunde summera en mycket trevlig dag full av intryck.

Under kvällen gick vi ut och åt på litet olika ställen. Några av oss hittade en trevlig pizzeria och andra gick till Funkalistic.

Vi kan summera en mycket trevlig resa. Stort tack till vår eminenta reseledare Bertil Almberg vilken som alltid gjort ett bra arbete med alla arrangemang. Eiwor Söderström har med stort tålamod hållit i våra dansträningar och allt övrigt i samband med våra uppvisningar. Uno Nährström har repeterat in musiken med oss Gutebälgare. Tack också till vår säkra och mycket trevliga busschaufför Karl Gustav Werner. Vi hade ett bra boende på Gärdets Vandrarhem.